

1. Na de lange, kille nacht
is er toch een zon, die wacht.
We wensen jou de kracht.
De troost van onze oppermacht
in gedachten...

2. Je wist wat komen zou.
Wat overblijft is pijn en kou.
En ondanks het groot gemis
leerde je ons wat leven werkelijk is.

3. De stilte die jij achterlaat,
de pijnen, die jij leed.
Mijn pijn, die nooit meer overgaat.
Jouw liefde die ik nooit vergeet.
Ieder gevoel, verdriet, dat wordt gesust
nu ik weet, dat jij in vrede rust.

4. Waar je nu ook bent
weet dat ik je vreselijk mis.
Iedereen die jou heeft gekend
weet hoe waar zo'n regel is.

5. Iedereen kan zijn verdriet meester worden,
behalve hij die het heeft.
William Shakespeare

6. Breekbaar als glas
maar onverwoestbaar als staal.
Dat was wat jij was
tot het laatst voor allemaal.

7. Als je na vandaag nog kracht en liefde geeft,
heb ik dit leven niet voor niets geleefd.

8. De kaars is uit, het licht gedoofd
het eind en begin waarin geloofd.
Na de pijn is er het verdriet, maar ook de rust
en het voldragen leven, wat onze tranen sust.

9. In ons bestaan is nu een gat gevallen
een steunpilaar ging van ons heen.
Dat gemis, een opdracht voor ons allen
want zo'n gat vul je niet alleen...

10. Als een vulkaan, bracht je warmte in een nieuw leven.
Leer ons uit die lava zoveel kracht te geven.

11. Al is het licht dan nu gedoofd,
in zonsopgang is altijd geloofd.

12. God heeft je naar huis gehaald.
Wij blijven niet begrijpend achter.
Hij had jouw vertrek vandaag bepaald
bij Hem te zijn, maakt ons gemis wat zachter.

13. Het vuur is gedoofd, de kilte rest
onze herinnering is warm
en het licht zal blijven stralen.

14. Droog je tranen en kijk naar de lucht
en vlieg in gedachten mee op mijn laatste vlucht.

15. Treur niet om mijn sterven,
mijn goede leven gun ik iedereen te erven!

16. Jij bent niet ver van ons gegaan
de lente is daarvan het bewijs.
Er moet nog veel te veel gedaan
je bent maar eventjes op reis...

17. De laatste noot, hij is geblazen,
het concert is jammerlijk voorbij
maar het blijft me steeds verbazen
want de mooiste solo speelde jij!

18. Terug naar de aarde
terug naar 't begin
terug in je waarde
terug naar de zin
terug naar misschien een volgend leven
terug en tot ziens blijft het gegeven...

19. Niet te begrijpen, niet te bevatten
we hadden net nog fijn gepraat
het noodlot lijkt niet in te schatten
wat is het toch te snel...te laat...

20. Al is er na vandaag die stilte
mijn liefde blijft het winnen van de kilte.

21. Er was een sprankje hoop aan de horizon
de hoop, die misschien wezen kon.
Jouw strijd is toch niet opgegeven
je bent en blijft een voorbeeld in ons leven.

22. Om mij treuren heeft zo weinig zin.
Want weet, dat ik vandaag opnieuw begin.

23. Niet meer denken aan de tijd
niet meer denken aan de strijd,
maar rusten in de eeuwigheid.

24. Zo wil ik sterven:
in een gezegende avond
terwijl de kruin van de berk wiegt op muziek
en de zon zichzelf te slapen legt
in de adem van de tijd.
Edith Oeyen

25. Wachtend aan de overkant
gelovend dat dit niet het einde is,
kijk ik uit naar morgen,
waar wij allen weer samen zullen zijn.

26. Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.

27. Laat uw hart niet
verontrust worden...
in het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen.

28. Zijn schoon leven
zal ons steeds een voorbeeld zijn.
Hij leefde zacht in eenvoud.

29. En altijd is het zo geweest,
dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur der scheiding.
Kahlil Gibran

30. De avond viel, de nacht begon,
't werd donker in uw ogen.
Nu wenkt een andere horizon,
uw aardse leven is vervlogen.

31. De mens...
hij is als de bloemen in de velden.
De wind waait
en ze zijn er niet meer.

32. God zegt:
"Maar ik heb je naam
in mijn hart geborgen
en daar wordt hij
voor de eeuwigheid
goed bewaard."

33. Met vertrouwen en geloven
kom je elke zorg te boven
angst en twijfel zijn een last
hoop is leven, dat staat vast.
Toon Hermans

34. Leven is eeuwig
de dood gaat voorbij.

35. Groot is onze smart
toch leef jij voort in ons hart.

36. Zoals gisteren eens was
zo zal morgen nooit meer zijn.

37. Het draaiboek van jouw leven
was veel te kort geschreven.

38. Moegespoeld tegen de rotsen van het leven
zoekt haar ziel de tijloosheid en rust bij U.
Mireille Hugaert

39. De dood komt als een oude vriend,
die hem de eeuwige slaap geeft.
(Hebreeuws spreekwoord)

40. Wanneer een moeder sterven gaat
is 't of het leven ons verlaat.
Maar in het hart van ieder kind
is 't of haar leven herbegint.

41. Over de grens van alle leven
zijn de luchten oneindig blauw
geven zonnen eeuwig warmte
en blijft de maan
voorgoed aan het venster staan.
Mireille Hugaert

42. Geboren uit de kracht van het water,
had ik contact met de adem van de wind,
en nu wil ik rusten in de warmte van de aarde.
André Smeets

43. Nu ik je niet meer aanraken kan
en je alleen nog leeft in mijn gedachten
is het zo koud in huis.
Ina Stabergh

44. Ik verlaat degenen van wie ik hou
en ga nu terug naar degenen
die ik liefhad.

45. Gestrooid door windstille
dwaal ik heel ver weg van de stad
in de schaduw van witte bloemen
die een nachteling mij plantte.
Edith Oeyen

46. Herinner mij, maar niet in sombere dagen
herinner mij, in stralende zon
herinner mij in mooie jaren
toen ik nog alles kon.

47. Wie in zijn leven
God nabij was,
kan, eens bij Hem,
niet ver van ons zijn.

48. Jij blijft geborgen in onze herinnering
geworteld in ons bestaan.
Wij hebben diepe bewondering
voor al wat jij voor ons hebt gedaan.

49. Rust nu maar uit
je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.

50. Volledig moe gestreden
in deze ongelijke strijd.
De moed heb je zelf nooit opgegeven
maar helaas was het jouw tijd.

51. De zon kwam op
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil...

52. Aanwezig in afwezigheid
en daarom nooit verleden tijd.

53. Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.
Toon Hermans

54. Het verdriet om je heengaan
kan nooit zo groot zijn
als de vreugde en de liefde
die je ons geschonken hebt.

55. Leven is als sneeuw
je kunt het niet bewaren.
troost is dat jij er was
uren, maanden, jaren.

56. Voor jou ging het sterven niet ineens
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
ook niet wat je hebt geleden.

57. Al hield je nog zoveel van het leven
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.

58. Zoveel moed getoond
zo intens gestreden
niet eens voor zichzelf
liefde was haar reden.

59. Treur niet over mijn dood
maar verblijd je over mijn leven.

60. Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

61. Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering...

62. Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

63. Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat
maar ook de sporen die je achterlaat.

64. Als het leven lijden geworden is
de kans op beter worden hier niet is.
Dan zal ik naar een plek toe gaan
waar ziekte en pijn niet meer bestaan.

65. Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles...en tevreden sterven.

66. Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven.

67. Je was als een kaars
vol licht, warmte en gezelligheid
die is nu opgebrand
doch haar uitstraling zal blijven
tot in de eeuwigheid.

68. Bijzondere mensen sterven
zij gaan wel,
maar blijven toch voor altijd...

69. Wij staan niet altijd stil
bij het woord "samen".
Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is.

70. De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs niet toen het einde werd verwacht.
Je bleef geloven in het leven
vol liefde, zorg en levenskracht.

71. Niets is zinloos
wanneer het een herinnering nalaat.

72. Te lang heb je geleden,
te kort is het verleden.
Het verdriet zullen we delen.
Maar jou zullen we nooit vergeten.

73. Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

74. Rechtvaardig is de dood
zij spaart vorst noch koning
zij klopt zowel aan Keizers hof
als aan den boer zijn woning.
Guido Gezelle

75. Mijn laatste groet is voor hen, die mij
in mijn onvolmaaktheden kenden,
en mij liefhadden.
Tagore

76. God geeft de tijd bij dag en jaar
ach neen, bij kleine tikskens maar,
en 't laatste tikske komt aleer
ment 't peist of weet, eilaas te zeer.
Guido Gezelle

77. De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos.
Felix Timmermans

78. Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn,
't kan donkerheid vol tranen zijn,
of, vallen wij uit 't ijdel schrijn,
't kan 't laatste woord voor 't sterven zijn.
Gery Helderenberg

79. De wijzer wijst elk uur en tijd,
maar 't uur niet dat gij schuldig zijt
te sterven! Zijt dus bereid,
de wijzer wijst naar d' Eeuwigheid!
Guido Gezelle

80. Gelukkig is hij die geleerd heeft te verdragen,
wat hij niet veranderen kan...en op waardige wijze
prijs te geven wat hij niet redden kan.
F. Schiller

81. God heeft ons geen kalme reis beloofd
maar wel een behouden aankomst.

82. Er is veel dorst,
er is veel pijn
maar weinig troost voorhanden.
Felix Timmermans

83. Geef woorden aan verdriet ...
Verdriet dat niet kan spreken,
Fluistert in een beladen hart,
en wil het breken.
William Shakespeare

84. Dan voel ik op mijn lippen
die goedheid als een avondzoen
't is goed in 't eigen hart te kijken
en zo zijn ogen toe te doen
Alice Nahon

85. Tijd is alles
tijd is niets
alles komt op zijn tijd
die tijd is nu gekomen.

86. Je vocht voor wat je waard was
en dat was heel veel...

87. 'n leven dat beleefd werd
eindigt niet op aarde
het heeft een onsterfelijke waarde.

88. Je naam staat in ons hart geschreven
het einde kwam veel te gauw.
Maar in gedachten blijft steeds leven
je liefde, zorgzaamheid en trouw.

89. Groot was haar liefde
groot is het verdriet
mooi de herinneringen
die zij achterliet.

90. Kort was je tijd
groot was je inzet.
Opgewekt en spontaan
ben je van ons heengegaan.

91. Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man...

92. Slechts over blijft de herinnering
van hoe ik leefde op aarde
en voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde.

93. Nooit zal je nog door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigden van je zorgzame hand.
Nu gaat voor jou de hemeltuin open.

94. In mijn duister
ontsteek Jij een vlam
die nooit meer dooft.
Taizé

95. Nu zijn alle grenzen weggevaagd,
ik ben eindelijk nieuw en vrij,
al wat ik in mezelf niet veranderen kon.

96. Het schip ligt in de haven, veilig afgemeerd
Behouden thuiskomst, ieder werd gespaard
De schipper had elk noodweer getrotseerd
Wij wensen hem "Behouden vaart".

97. Het schilderij is af, een feest van kleur
Niets liet je in het ongewisse
Je gaf het linnen beeld en geur
Jouw portret wat wij nu moeten missen.

98. Steun en liefde, een levensstreven
Het schild en de betrouwen
Je hebt het ons in overvloed gegeven
Jouw liefde in 't hard graniet gehouwen.

99. Doelbewust, menslievend verdergaan
Een leven lang, vallen en opstaan.

100. Sterven is als het verliezen van een wedstrijd
Ongewild moet men er zich bij neerleggen.

101. De bron is dor en uitgedroogd
Het leven lijkt totaal geweken
En wat men hoopt en poogt
Is immer tevergeefs gebleven...

102. Je ogen zijn gesloten
Je mond zwijgt stil
Jij was er eentje van die groten
Was, wat ik je nu nog zeggen wil.

103. De strijd, de pijn
Het verdriet, het venijn
Samen hebben we gestreden
Doch, het heeft niet zo mogen zijn.

104. Het leven met jou was blij zijn
Van alle zware zorgen vrij zijn
Fijne tijden, die voorgoed voorbij zijn
De kilte en de leegte, die nu voor mij zijn.

105. Er is geen goud op aarde
Geen ontdekte schat zo groot
Geen leven met onstelbare waarde
Als het leven, dat jij bood.

106. Alles is gezegd
Nu wordt er gezwegen
Veel onuitgelegd
Wat valt dat bitter tegen.

107. Het pad was smal, het leven lang
Ik kom er wel, wees maar niet bang.

108. Je was als een lentebries
Verkwikkend, vol met felle kleuren
Je ademde liefde en warmte
Nu is het windstil, 't is winter.

109. Treur niet om mijn dood
Maar vier met mij mijn leven
David Bowie

110. Slapen doe je als je bent uitgeblust
Sterven heeft geen reden
Maar betekent wel volmaakte rust.

111. Het beeld trotseert de kou, de storm, de regen
Zo'n beeld was jij, je kon er tegen
Het beeld gekend te hebben was een zegen
Ons voorbeeld...

112. Denk aan mij in kwade uren
Ook het mooiste kan niet eeuwig duren.

113. Jij was de sleutel op het slot
Dat toegang gaf tot het volmaakte leven
Veel te vroeg en veel te vlot
Moest jij die sleutel terug gaan geven.

114. De leegte van jouw heengaan
Moet ons leren alleenstaan.

115. Verstrooid door de wind
Verspoeld met het water
Geen vaste plek waar ik jou nog vind
Nooit meer terug, ook niet langer.

116. Na alle kommer en kwel
Na de eindeloze strijd
Komt verlossend het verloren spel
En krijgt de rest respijt...

117. Vergeten kunnen we je niet
Missen moeten we je wel
Verloren zijn we in 't verdriet
Prooi van kommer en kwel
Wanhopig, want verliezen doet zo'n pijn.

118. Je ziel is van ons weggevlogen
Je hart blijft en je geest
Wij zullen altijd blijven pogen
Te zijn, zoals jij altijd bent geweest.

119. Wie hem/haar kende weet
Dat iemand niet is te vervangen
Wie hij/zij werkelijk was
Wil louter enkel terug verlangen.

120. De wind vaagt de sporen uit
Op het pad dat jij bent gegaan
Slechts het fluitend windgeluid
Herinnert nog aan jouw bestaan.

121. Winnen aan warmte
Verliezen aan kou
Winnaar te zijn straalt...
Verliezen, het gevoel zonder jou.

122. Alles is gezegd
Nu wordt er gezwegen
Veel onuitgelegd
Wat valt dat bitter tegen.

123. Wij riepen...jij hebt geluisterd
Wij keken...jij hebt gezien
Wij voelen...jij hebt gevoeld
Wij missen...jij wordt gemist
Onvervangbaar...

124. Wat sta je om mijn dood te treuren
Het zal ooit iedereen gebeuren!

125. Waar is je warmte
Je vleugel die mij omarmde
Waar is de zachtheid
Die mijn bestaan verwarmde...

126. Als een vogel vloog je uit
Verlangend naar de grote vrijheid
Boven alle leed en lotsbesluit
De vleugels van jouw warme blijheid...

127. Wat blijf ik blij, dat ik jou heb gekend
De droom, het verbond van jou en mij
Wat heb je me jarenlang totaal verwend
Die droom gaat nimmer meer voorbij.

128. Onmisbaar is een woord dat je pas kent
als je een onmisbare verloren bent.

129. Waar liefde en lijden elkaar kruisen
Is het kruis de liefde
En de liefde geen kruis

130. Leven in de harten
van degenen die je achterlaat
is niet sterven.